

Afslutningssang (versefødder kan tilpasses musikken)

(intro – solo eller duo)

Hvor gik sekunderne hen?

Monstro de blev til minutter?

Men hvor blev minutterne af?

Det er, som at tiden den smutter

Minutter til timer

og timer til år

det er utroligt,

som tiden den går

(alle)

Det' tid at takke af

dejligt at I kom

den hyldest skal I ha'

for tiden kan ik' gøres om

Vi er her igen til næste år

så ses vi alle sammen

så snart at skoven klæ'r sig i vår

bli'r alting fryd og gammen.

Det' tid at sig' farvel

husk på alt, vi sagde

derhjemme ved jer selv

kan I spole tiden tilbag'

Vi ses igen til Cirkusrevy
vi er her alle sammen
når teltets dug bli'r hævet på ny
og atter danner rammen

Ulf stopper op, holder op med at synge, ser fortabt ud. De andre stopper en efter en og holder også op med at synge. Musikken stopper.

1: Hvad er der Ulf?

Ulf: Jeg kan da ikke stå her og synge, at jeg kommer igen til næste år. Det gør jeg jo ikke. Det er min sidste Cirkusrevy. (stilhed)

2: Det er jo desværre rigtigt. Du har stået her i hele 40 år! 40 år! Skal han ikke have et stort bifald?

Ulf: Tak, tak. Men jeg kan altså ikke synge, at jeg kommer igen næste år.

3: Jamen... kan du ikke bare komme næste år – og sidde der; på forreste række?

Ulf: Tjo, det kunne jeg vel godt.

4: Ja, for så ses vi jo igen til næste år – alle sammen!

Der' én, der takker af
efter fyrre år
en hyldest skal han ha'
han stopper, men tiden den går

Vi er her igen til næste år
så ses vi alle sammen
så snart at skoven klæ'r sig i vår
bli'r alting fryd og gammen.

Det' tid at sig' farvel

husk på alt, vi sagde
derhjemme ved jer selv
kan I spole tiden tilbag'

Vi ses igen til en ny revy
vi er her alle sammen
når grin og latter lyder på ny
og atter danner rammen