



Til Cirkusrevyen 2020

Jeg tillader mig at indsende sketchen "Alternativ sagsbehandling" til optagelse i årets cirkusrevy. Tak for fine TV-udsendelser derfra. Det giver en lyst til selv at prøve at få optaget en tekst. Jeg er selvfølgelig indstillet på at ændre eller afkorte alt efter jeres smag.

Med venlig hilsen

Jann Rasmussen  
Risvænget 33  
7470 Karup

Revytekst januar 2020

Alternativ sagsbehandling

Scenen forestiller et socialkontor. Over skrivebordet hænget to skilte. På det ene står "Socialkontor" og på det andet: "Færre penge-bedre service."

Sagsbehandleren sidder ved sit skrivebord og behandler en sag. Så lægger han/hun den til side og råber: Næste

Ind kommer en forslået og tarvelig klædt kvinde. Den ene arm er i gips, to blå øjne og plastret til i ansigtet.

SB: Goddag, fru Jensen. Har Deres mand nu banket Dem igen?

FJ: Nej, ikke denne gang. Han sidder inde for den sidste dom for hustruvold.

SB: Og De har vel ikke været så dum at besøge ham?

FJ: Nej, nej, det er Brian og Johnny.

SB: Sig mig, bor De sammen med to mænd nu?

FJ: Nej, Gud fri mig for det. Nej, det er mine to drenge på 14 og 16 år.

SB: Deres egne børn? Hvordan kan det da gå til?

FJ: bryder helt i gråd) I går gennembankede de mig, fordi jeg ikke ville give dem flere lomme penge. Jeg står op kl.5 for at gøre rent på et kontor, så jeg lige kan nå mit arbejde på fabrikken kl.7. Kl.5 styrter jeg hjem for at lave mad til de to slyngler. Og bagefter vasker jeg op på en grillbar. Jeg har knoklet hele mit liv for Egon, og nu kommer Johnny og Brian og tager over. Jeg kan snart ikke mere.

(bryder helt sammen, og SB klapper hende på armen)

SB: Så, så fru Jensen, slap nu lidt af. De par småkrammer. Jeg sidder her for at hjælpe Dem. Inden De går, ser De helt lysere på tilværelsen.

FJ: Tror De virkelig?

SB: Ja, ja, det ved jeg.

FJ: Kan jeg så ikke få bevilget en psykolog, der kan komme og snakke med dem?

SB farer op: En psykolog, siger De. Jamen, hvad tænker De da på? Er De klar over, at sådan en karl skal have 1000 kr i timen plus moms. Det har vi sandelig ikke råd til. Så egoistisk, som De er nu, har være.

FJ: Kan jeg så ikke få en familievejleder?

SB: Nej, nu går De for vidt. Han skal jo ansættes og siden have pension. Tror De virkelig, kommunen vil bruge alle sine penge på at løse Deres småproblemer. Nu chokerer De mig virkelig. Nu må De tage Dem sammen og vise samfundssind

FJ opgivende): Jeg anede det, før jeg gik herhen. Det eneste, de unge har respekt for, er et lag tæsk. Jeg har tit ønsket at give mine drenge en ordentlig omgang høvl. (Hæver stemmen og arbejder sig op.)

SB: Er de klar over, at De kan blive straffet. Det er sandelig godt, at jeg har tavshedspligt, for ellers kunne De være endt i samme celle som Deres mand. Det kan jo ligefrem være, at De ønsker det., fru Jensen, hva?

F opgivende: Jeg er efterhånden ligeglad

SB: Jeg får en ide, fru Jensen. Det er heldigt, at det kun er den ene arm, der er brækket. Vi har inde i det rum der(peger) to bukke fra en nedlagt skole stående. Nu får De den her (trækker en ridepisk op fra skrivebordet) og så får De en halv time, hvor De bare høvler løs på bukkene og får luft for Deres raseri.

(Han fører hende ind i rummet, og lidt efter hører man hende banke løs og råbe et sand raseri ud.

Han sætter sig ved skrivebordet og råber: næste

( ind kommer en lille uanselig mand, klædt i gammelt tøj)

SB: Goddag, hr. Sørensen. Og hvad kan jeg så hjælpe Dem med i dag?

Sø; Jeg ville forfærdelig gerne have bevilget et 14 dages højskoleophold for ældre. Nu skal De se. Jeg har taget en brochure med. (viser den frem.)

SB: (farer op) Et højskoleophold for ældre. Er De da splitterragende gal? Sidste år fik jeg en regning fra Ældrehøjskolen i Jylland. Jeg troede , ejendomsudvalget havde købt højskolen, så jeg sendte regningen videre. Men det viste sig, at vi havde sendt 4 medborgere på et 14 dages kursus, så jeg fik regningen retur. Der know-outede De mig. Jeg er helt groggy, Sørensen.

Sø: Kan der så ikke blive til et aftenskolekursus i blomsterbinding?

SB: Jamen, Sørensen dog, kan De se Deres medborgere i øjnene, hvis vi skal forhøje skatteprocenten, bare fordi De vil sidde og hygge Dem med mælkebøtter, tidsler og gamle kællinger. Nej, nu må vi alle være solidariske og hver yde til fælleskassen, Sørensen

Sø er helt desperat): Det er let nok at sige, men jeg savner en kvinde.

SB: Det kunne De bare have sagt. Nu skal De se her, hvis jeg nu går ind på de her sider, (Begynder at finde sider på internettet) så ..

Sø læner sig frem over og hvisker noget i øret på SB;

SB:(Springer op) Sørensen, De er sgu jordens heldigste mand. De skal sgu da ikke være flov over , at De er masocist og elsker smæk i numsen, Gå De bare ind til fru Jensen. Hun har 18 minutter tilbage.

(puffer ham ind til fru Jensen, men han i gang med at hive bukserne ned.)

