

## DNA

*Af Dan Ejlersen*

*En kvinde kommer ind på scenen, hun virker lidt nervøs og spændt. Samtidig kommer der en mand ind fra modsatte side, han har en mappe med papirer i den ene hånd.*

Manden: Det må være Trine Holm?

Trine: Ja, det er mig.

Manden: Og Du var her nede for to uger siden og udfyldte et spørgeskema og fik taget dit DNA.

Trine: Ja, jeg var nede og afleverer en grøn hakker *(ler nervøst)*

Manden: Spytp prøve kalder vi det nu.

Trine: Nåh-ja, øh hvad har i så fundet ud af?

Manden: Jamen se, nu har vi jo det mest avancerede udstyr på markedet så vi er i stand til at grave et par spadestik dybere end man hidtil har kunnet, så spørgsmålet er om jeg skal sortere lidt i det, så jeg skåner Dig for det der måske ikke er så rart at vide eller...?

Trine: Nej – Nej, nu har jeg jo betalt, så kan Du lige så godt give mig det hele. Jeg er simpelthen ved at revne af nysgerrighed, Jeg skal sige Dig – jeg var en rigtig spradebasse som barn, så min mor sagde altid: "det er fordi Du har indianerblod i årene, så er Du ikke til at styre på fem tønder land!" *(griner)*

Manden: *(Drømmende)* Åhh-ja det må da også være spændende at have en forfader som har redet i strakt galop hen over prærien og nedlagt bisonokser med bue og pil.

Trine: Ja, ikke?

Manden: *(Stadig drømmende)* og boet i tipier, danset krigsdans og skalperet blegansigter.

Trine: *(Begejstret)* Ja, er det ikke fantastisk?

Manden: *(Bliver sig selv igen)* Jo, men desværre er der ingen indianere i din familie. Til gengæld kan jeg glæde Dig med at Du er 25 procent Tysker.

Trine: *(falder helt ned)* Tysker?

Manden: Ja, der er noget der tyder på at din mormor har haft en hyrdetime med en tysk officer i en bunker over ved Vesterhavet under krigen.

Trine: *(Helt paf)* Mormor?

Manden: Ja, hvem skulle have troet det om den rare gamle dame med strikkesøjlet, syltekrukkerne og de hjemmebagte vaniljekranse til jul?

Trine: Men morfar...

Manden: Tja, enten så ved han det, eller også så gør han ikke, det bedste Du kan gøre, det er at lade som ingenting.

Trine: Og mor! Gad vide om hun ved at hun er halvt tysker.

Manden: Det var jo ikke ligefrem noget man gik og pralede med dengang, men nu hvor vi er ved Din mor, hvis nu Du skal være helt ærlig – når Du ser Dig selv i spejlet, hvem syntes Du så Du ligner mest – Din mor eller onkel Erik?

Trine: *(I Chok)* Onkel Erik?

Manden: *(Tager det som et svar)* Det er jeg glad for at Du siger, for det er også helt klart hans DNA der er det mest fremtrædende hos Dig.

Trine: Jamen hvad så med min far?

Manden: *(Kigger i papirerne)* Ham som Du har noteret som værende din far, har vi desværre ikke noget på, men jeg er sikker på at han er en god og kærlig far. Og højst sandsynligt også far til din lillebror, medmindre onkel Erik er familiens avlshingst.

Trine: *(Prøver at samle sig)* Tænk at mor og Onkel Erik... jamen, hvad er det dog for en familie jeg er medlem af?

Manden: Tro mig – en helt almindelig Dansk familie.

Trine: Jeg ved snart ikke hvor almindelig min familie er når nu både min mor og mormor har øhh...

Manden: *(Udglattende)* Udvidet deres horisont, det er måske en tendens som vi kan vende tilbage til, men der er da også sket andre spændende ting i din familie, se nu f.eks. din oldefar på din mors side..

Trine: *(afbryder ham)* Nåh-ja, han var jo borgmester... eller var han?

Manden: Tarmrenser, men han emigrerede til Australien hvor han byggede en stor forretning op indenfor fødevarerindustrien.

Trine: Australien! Det var langt væk, - *(glad)* men det vil altså sige at jeg har familie i Australien?

Manden: Ikke længere, han fik ikke flere børn, han giftede sig dog med en enke der havde fire børn, men det ændre jo ikke på at Du stadig er i familie med ham.

Trine: Der har godt nok været gang i den, i den del af familien.

Manden: Ja, Onkel Eriks stamtræ derimod er nok den kedeligste hængepil jeg længe har set, det er som om at det der med "til døden os skiller" er noget de har taget meget bogstaveligt i hans familie.

Trine: *(Trist)* Undtagen Onkel Erik.

Manden: Ja, han er mønsterbryderen og det betyder jo så også at hans børn er dine halvsøskende.

Trine: *(forfærdet)* Guuuud-ja, det er nogle forfærdelige unger!

Manden: Igen en god grund til at Du holder din viden for Dig selv.

Trine: *(Undrende)* Men hvem ved hvad?

Manden: Tja, nu ved Du i hvert fald noget.

Trine: Men hvor sikker er Du på at dit maskineri taler sandt?

Manden: Vi kører med en 98,4 procent nøjagtighed på fortiden og 92 procent på fremtiden.

Trine: *(Overrasket)* Kan Du også kigge ind i fremtiden?

Manden: Ja.

Trine: Nå, men så kan Du måske fortælle mig om min lillebror ikke snart får en kæreste, jeg er simpelthen så træt af at min familie hele tiden er på nakken af mig med, om min mand og jeg ikke snart skal have nogle børn..

Manden: Din bror har en kæreste.

Trine: *(Overrasket)* Det var da endelig en god nyhed, mærkeligt at han ikke har fortalt mig det, vi plejer da ellers ikke at have hemmeligheder for hinanden. Nå men så kan han måske tage lidt af børnepresset fra mine skuldre.

Manden: Det kan nok godt gå hen og blive lidt af en udfordring.

Trine: Hvad mener Du?

Manden: Hans kæreste hedder Steffen.

Trine: *(Målløs)* Jeg begynder så småt at fortryde at jeg tog herhen, jeg ville jo egentligt bare gerne vide om jeg var Indianer...

Manden: Der er jo mange der kommer for at få at vide om de får børn.

Trine: *(Forsigtigt)* Det har jo ikke været særligt opløftende ind til nu, så jeg ved ikke rigtigt om jeg tør at spørge.

Manden: Vil Du gerne have børn?

