

## EN SKOLETID

*(Skoleklokken ringer og læreren kommer ind. Der er lyd i baggrunden af elever, der larmer.)*

Kom og sæt jer ned og find jeres læsebog frem. Vi skal slå op på.... Neej... Freja. Er du sød at lade være med at banke Victors hoved ind i væggen. Tak. Vi skal slå op på side... Vær sød at lade være med at kravle på bordene, når vi har undervisning. Det ved I jo godt. Vi skal slå op på... Ej, hvorfor har I to ikke taget jeres bøger frem endnu? Altså helt ærligt. Vi skal slå... Emil! Det er ude på toilettet man tisser. Pak den der væk nu. Vi skal slå op på side... Schyyy... *(Græde lyd.)* Du skal ikke sparke. Sæt dig ned! Så.. så... Sigris... Det er ik så slemt. Ikke græde. Hvor skal du nu hen? Slå så op på side....! Ti nu stille! Ikke synge nu Nilas! Kevin lad være med at vippe på stolen. *(Græde lyd)*. Hvem er det nu, der græder?! Freya nu slipper du altså Victors hoved. Lyt nu efter! Slå op på side.... Nu tier I altså stille! Jeg tæller til ti. En.... *(Mere spydig i stemmen.)* To... Tre... Schy! *(Hårdere stemmeleje.)* Fire... Schyyy! *(Hårdt toneleje.)* Fem... Nu holder I simpelthen jeres kæft! *(Lyden af børn stopper.)* Hvem fanden har lært jer at være så pisse irriterende! I at kræft æde mig så skide utilregnelige! Fuck jer! Lorte unger! Jeres forældre skulle eddermame se hvordan I opfører jer her i skolen. Ville det så hjælpe? Næ, for de er lige så snotdumme som jer selv. Det er sgu nok der I har det fra. Så vær' så venlige at holde jeres forpulede kæft! *(Opdager roen. Og opdager sin vrede og hårde tone. Går tilbage til den "gode lærer".)*

Nå.... Jamen så slår vi op på side...

*(Lyden af larmende børn begynder igen.)*

*(Opgivende er læreren.)*

Åh... For Helvede altså!

*(Akkompagneres ud.)*

***Skrevet af: Andreas Hermansen.***