

Familien Neandersen

Tekst: John Batz og Lars Bisgaard

En reporter a' la' David Attenborough er udsendt til stenalderen for at give et indblik i en Neandertaler-families hverdag. Reporteren guider os igennem reportagen og fungerer således som "tolk" fra sidelinien.

Familien består af far, mor og datteren, Amalie

Reporter kommer ind på scenen fra siden.

Reporter: Herover er der en.. jeg nærmer mig forsigtigt...(mod kamera) Jeg står her udenfor en jordhule, – her bor en helt almindelig middelklasse stenalder familie. Nemlig familien NE-AND- dersen. Hov.. Shhh. Der kommer nogen...det er vist faren.

Faren kommer ind på scenen. Moren er derinde – i gang med at gøre klar til aftensmaden.

Far: (siger en masse på stenaldersprog)

Reporter: han siger: " Hej skat, så er jeg hjemme. Efter 3 en halv måneds jagt – og det er endelig lykkedes mig at nedlægge en mammut!"

Mor: (siger en noget på stenaldersprog)

Reporter: hun siger: Hvorfor kommer du først nu og hvorfor lugter du af gærede bær?

Far: (siger en noget på stenaldersprog)

Reporter: Han siger: Jamen skat, der var et uheld på stien – en brontosaurus spærrede vejen, så jeg måtte gå udenom. Og så mødte jeg Allan, der havde en masse gode jægerhistorier. Nå jeg henter Amalie.

Moren ryster på hovedet, faren stikker hovedet ud i kulissen og siger noget.

Reporter: han siger:" far er hjemme, så spiser vi!"

Ingen reaktion. Faren undrer sig og stikker hovedet ud igen og siger noget.

Reporter: han siger: Vær nu lidt tilstede? Du sidder med hovedet nede i de der flinteplader og mejsler konstant. Hvem skriver du med – er det ham den homo.....sapien ovre fra rævegraven?

Moren kommer hen og supplerer faren og siger noget i kulissen

Reporter: hun siger: Amalie du ved godt, vi har en klar aftale. Ingen sten mellem "Klokken lysende ting på himmelen og klokken lysende ting nede bag bjerget! Og sluk bålet efter dig – er du klar over hvad det koster i brænde?

Man kan fornemme lidt brok ude fra. Amalie kommer ind og sætter sig ved siden af faren. Moren er stadig i gang med at tilberede maden. Hun kigger bestemt på Amalie. Så på Faren – underforstået, at en af dem skal dække bord! Amalie og faren kigger på hinanden, mumler lidt. Begynder så på sten, (saks, papir). Den bliver Sten hver gang.

Faren: (siger noget på stenaldersprog) *Tager sig til hovedet, undrende*

Reporter: han siger: Man burde opfinde et alternativ til Sten. Noget der kan slå sten. Det er svært at finde en vinder.

Moren ryster på hovedet og dækker selv bordet. Amalie og faren sætter sig. I det samme kommer moren med en ordentlig luns kød – et til moren og et til faren. Derefter peger moren på Amalies tomme tallerken og gør tegn til, at hun henter mad til datteren nu. Man fornemmer, at moren aner kommende uro, og forsøger at mane ro hos datteren. Moren går ud i kulissen.

Reporter: (hviskende) man fornemmer, der er noget i gærde.

Faren kigger forundret på den tomme tallerken.

Faren: (siger noget på stenaldersprog)

Reporter: han siger: Det er pulled mammut?

Amalie (siger noget på stenaldersprog)

Reporter: hun siger: Jeg ska ikke ha noget... Far, jeg er blevet veganer.

Faren vælter på jorden. Rejser sig op igen.

Far: (Siger noget på stenaldersprog)

Reporter: han siger: VEGANER

Amalie: (Siger noget på stenaldersprog)

Reporter: ja VEGANER.....

Far: (kommer med en længere klamamse på stenaldersprog)

Reporter: Han siger: Her Jeg har brugt 3 1/2 måned på at nedlægge en kæmpe, kæmpe...Kæmpe mammut! Og så fortæller du mig, at du er blevet veganer!

Amalie: (Siger noget på stenaldersprog)

Reporter: hun siger: Det er synd for mammутten. Og hvis vi bliver ved med at spise dem, så kan det jo være, de ender med at uddø!

Faren kommer med en hånlig reaktion på, at hun tror de uddør. Amalie bliver fornærmet og går.

Amalie: (forsætter med at snakke på stenaldersprog)

Reporter: hun siger: Jeg går over til min kæreste.

Faren banker i stengulvet. Får ondt i hånden. Laver fagter, mens han taler. Hun rejser sig for at gå.

Far: (Siger noget på stenaldersprog)

Reporter: Hov, du går slet ingen steder i den der MÅR-KORT! Kan du så gå ind og få din moskusdragt på.

Amalie går ud i kulissen

Faren ryster på hovedet, tager sig til armen, gør lidt grin med datteren. I det samme kommer moren ind irriteret, tydeligt, at hun har mødt datteren på vej ud.

Mor: (Siger noget på stenaldersprog)

Reporter: hun siger: Det kan du ikke være bekendt! Hun er teenager. Måske savner hun bare noget opmærksomhed fra sin far. Og det er hun ikke den eneste, der gør!

Faren opfatter "opmærksomhed" forkert og laver samlejebevægelser, men siger ikke noget. Hun snakker videre.

Reporter: Nej, ik den slags. Og desuden har jeg hovedpine!

Far: (Siger noget på stenaldersprog)

Reporter: Hovedpine? Har du været mig utro? Har nogen slået dig med køllen, mens jeg har været væk?

Mor: (siger noget på stenaldersprog)

Reporter: Hvor er du primitiv. Nej, Jeg føler bare isom ikke, du er opmærksom på mine behov! Du har heller ikke lagt mærke til, at vi har fået nyt ulveskind på jorden. Måske er vi to vokset fra hinanden!

Faren ser forvirret ud!

Far: (siger noget på stenaldersprog)

Reporter: Vokset fra hinanden.. Altså vi er da lige høje og lige gamle. Det forstår jeg ikke?

Moren farer op, river sig i håret og går amok

Mor: (siger noget på stenaldersprog)

Reporter: hun siger: Du forstår ingenting. Kommer hjem halvanden måned for sent. Dine sure yakokse-underbukser ligger stadig på jorden fra du tog afsted, du lovede også at smide knoglerne fra den sidste mammut ud. Det har du heller ikke gjort.

Faren tager en dyb indånding...

Far: (siger noget på stenaldersprog)

Reporter: Undskyld skat. Det er min fejl. Går du ik ud og henter de der flinteplader med tegninger af dine forældre på, så kigger vi på dem og hygger.

Moren smiler, rejser sig, kysser faren på kinden og skynder sig ud.

I det samme hun er ude tager manden en kølle, siger noget kort, som lyder lidt som "kvinder", og gokker sig selv i nødden så han falder om. Kvinden kommer ind, men nu har hun smidt meget af tøjet, så hun har "pels lingeri" på.. Da hun ser han ligger der siger hun noget opgivende, der lyder som "mænd"..

Reporter: Jeg tror det var alt, vi nåede i dag.. Vi kan konstatere at forholdet mellem kvinder og mænd fra stenalderen og så til i dag – ik har ændret sig en flyvende fis. Tilbage til studiet. Der er nyheder.

SLUT