

## Fanget i nettet

Skrevet på vers på melodien: Livet er en morgengave

Ide: Flere og flere bliver fuppet på nettet. De bliver lænset for penge, men også for selvværd. Her er et eksempel med moralen, at man ikke må lade sig kue af internet-bedragere. En undseelig, grå kvinde fortæller sin historie.

Jeg har længe været enlig, var parat til amors pil  
Kun kendt' slatne mænd og sjufter, aldrig én, der havde stil  
De tog for sig af min krop, som et erotisk tidsfordriv  
Men en dag på Internettet fandt jeg manden i mit liv

Kærlig, solbrun - som Stig Elling - med et Rolex på sin arm  
Der var ingen tvivl i sindet – hele kroppen den blev varm  
Han ku' sige - undskyld taste - ord jeg aldrig før har hørt  
Så mit pigehjerte dansed' – digitalt blev jeg forført.

Han var læge, dr. med., med hvide tænder, eg'n klinik  
Sendte frække sms'er, også fotos af hans... blik  
Dagligt blev jeg optændt af ham, når han lagde billeder op  
Fra sin lystjagt i Caribien, I sgu bar' have set den krop

Han var sød og sendte ofte, milde gaver og en blomst  
Og bad kun om få detaljer om min skat og årsindkomst  
Når jeg svared, jeg var fattig – ofte på fallitten nær  
Skrev han pyt og skidt med det, for han var mange-milliardær

Han var generøs og gavmild, tilbød ofte store summer  
Jeg sku' bare lige maile nem-id og kontonummer  
Han kom til at taste galt en aften - da han havde drukket  
Og den næste dag var alle mine konti overtrukket

Stakkels mand, han blev ulyk'lig, ja, han blev faktisk syg  
Måtte afhænde klinikken, og hans båd gik ned som bly  
Dialyse og en scanning kosted' kassen, det stod klart  
Og i tilgift var hans aktier, græd han, crashet i en fart.

Derfor sendte jeg pensionen ned med Forex og af sted.  
Tappert skrev han, at jeg ikke selv behøved' at rejse med  
Men i febertåger sa' han, at det hele var min skyld.  
Så jeg ville ned og pas' ham, ikke bare være fyld.

Da jeg landed' i Caribien, var der ingen kys og kram  
Og jeg ledte og jeg spurgte, de havde aldrig hørt om ham  
Politiet fandt et spor, der ledte hen omkring Algier  
hos en fårehyrde, der var god til photoshop og lir

Hvis I tror, at jeg er slået, så gå ind på min profil  
I vil se jeg stadig leder efter kærlighed med stil  
Jeg vil ikke blive bitter af gement bedrageri  
Jeg vil stadig høre søde ord og nyde flirteri

Men; Husk nettet fupper alle.. om du er kvinde eller mand  
Nogle folk er bare snu og scanner ind i din forstand  
Så hvis digitale kærtegn blir kontante krav til dig  
Så træk stikket ud, klap låget i og sig Godnat! Good bye!

Slut

Jepsen & Jørgensen 2020