

Far møder virkeligheden

Af Wendt, Tind & Engholm

Scene: Far i jakkesæt og med mappe træder ind. Han retter slips til tonerne af "Det er sommer, det er sol ...". Fra den anden side kommer Lille Per med shorts, stribet trøje og tophue – trækkende Elefantens Bodil.

Far God morgen, Lille Per.

Lille Per *(stopper og tager tophue af)* Nej, nej, nej!

Far Hvad er det galt, Lille Per?

Lille Per Alt! Og nu stopper det. Jeg er 37 år, og jeg vejer 81 kg. Jeg er fand'eme ikke lille.

Far Hov-hov. Her hos Far til Fire bander vi aldrig.

Lille Per Jeg har sparet en del bandeord sammen til en regnvejrsdag.

Far Joh, men solen skinner altid hos os. Det er sommer ...

Lille Per Og det bliver efterår inden længe. Det vil jeg gerne vædde en stor fadøl på.

Far Fadøl?! Drikker du, Lille Per?

Lille Per Jeg prøver faktisk at holde lidt igen *(klapper sig på maven)*.
Søs kommer ind på scenen iført spadseredragt.

Søs *(synger)* Det er sommer, det er sol ...

Lille Per Stop, Søs, stop! Jeg har fortalt Far, vi ikke gider mere. Slut med skuespillet.

Søs Pyha *(tager spadseredragt af. Har shorts og T-shirt på)*.

Far Hvad laver du, Søs?!

Søs Jeg har gået i kjole og spadseredragt i mindst 25 år. Jeg skiftede i bilen, inden jeg gik herind. Jeg kommer lige fra mor. Jeg sku' hilse.

Far Argh! Vi nævner aldrig mor! Mor eksisterer slet ikke!

Søs Det bliver hun ked af at høre.

Lille Per Ja, det bliver min mor også.

Far Er der to mødre?

Søs Det burde du vel vide. Der er fire ...

Far Arh, der fik du mig. Der kan højst være tre, for Ole og Mie er tvillinger.

Lille Per Hvem siger, at de er det?

Far Stop! Stoop!! Det er mig, der bestemmer. Det er mig, der er far.

Søs Ja, men du er ikke far til alle.

Far Alle kalder mig Far. Også på arbejdet.

Lille Per De kalder dig far, mens du hører det. Men bag din ryg kalder de dig Preben.

Far Hvorfor kalder de mig Preben?

Søs Fordi du hedder Preben. Det er dit navn.

Far Jeg vil ikke høre mere. Jeg er Far til Fire.

Lille Per Ja, men du er altså også bedstefar til syv. Jeg er blevet far.

Søs Og jeg er blevet mor. To gange.

Far *(rørt)* Så blev du og Peter gift til sidst.

Søs Arh – det ville være synd at sige. Min kone hedder Pernille.

Far Pernille? Det er jo en dame ... Går det an?

Lille Per Far, det her er 2020. Og det er ikke klokkeslættet, men årstallet.
(Onkel Anders med jakkesæt og hvidt fuldskæg træder ind til tonerne af "Det er sommer, det er sol ...". Med stok med i den ene hånd og en heliumfyldt, ubundet rød ballon.

Søs Hej, Onkel Anders.

Anders *(tager et sug af ballonen og med musestemme)* God morgen, god morgen.

Lille Per Slap bare af, Onkel Anders. Vi er stoppet med rollespillet.

Anders *(slipper stok, retter sig op, slipper ballonen og med normal stemme)* Py-ha.

Far Nu stopper det. I driver gæk med mig. Jeg er Far til Fire, jeg er bogholder, og nu går jeg på arbejde *(tager sin mappe)*. Farvel! *(går ud af scenen)*

Anders Han har jo ikke noget arbejde. Det er et beskyttet værksted med en kontor-kulisse kun til ham.

Søs Én ting ad gangen. Vi skal også fortælle om vores narko-fabrik i kælderen. Skal vi starte dagens arbejde?

Alle tre tager beskyttelsesmasker på og hvide heldragter – til de velkendte toner.

Slut