

Flyttecirkus

Tekst: Mikkelsen & Karstrøm

(De fire cirkuselefanter står ved hver sin skammel, som de kan lave tricks med. De laver et cirkusnummer og synger dertil på en munter og cirkusagtig melodi. Mellem hvert vers er der indlagt et march-stykke á la General Hathis march fra Disneys *Junglebogen*.)

Her står fire elefanter
Vi er cirkus' gamle tanter
Fra by til by, fra land til land, har vi rejst fra her til der
Vi har nydt den store luksus, når brandmænd vasked' vores tæ'r
Der var altid no'd og lav', og der kom jo også børnehaver
med gulerødder, frugt og brød og andre spiselige gaver
Vi er kort sagt blevet rigtig godt beventd,
men så'n et luksusliv i cirkus ka' man ikke vær' bekendt!

1, 2, 3, 4
Dreje rundt, 2, 3, 4

Så blev vi og Ramboline
pluds'li' statens hovedpine
Fra by til by, fra mand til mand, de var så ulyk'sag'li'
Vi sku' væk fra vores cirkus, jeg sku' væk fra lille Ali
Her er IKK' en skid og lav', og vi glør på væggen her i stalden
Vi piller loftet ned og op og ned, alt er snart sammenfalden
Vi ka' splitte loftet ad på tyv' måder
Heldigvis er over halvdelen gå'd af fir'ogtyv' mån'der!

1, 2, 3, 4
Bytte plads, 2, 3, 4

Det de kalder beskyttelse
er faktisk tvangsforflyttelse
til hegn og busk, i regn og rusk, så vi mad i skrutten får
fra træer som vi SELV ska' finde på en mark i Knuthenborg
Det bli'r sikkert fuld af sjov, og vi skal dase den hele dagen
og vores publikum bli'r stadig børn og hele Ældre-Sagen
Vi ka' ta' et mudderbad og slikke sol
i vores nye paradís og verdens største liggestol!

1, 2, 3, 4
Op og stå, 2, 3, 4

Dyreparken med safari
den skal vi nu danne par i
som hun og hun, og hun og hun, men vi ka' godt spare os
En rigtig zoo vil ha' en han, så vi ka' gå og parre os
Her gik vi og tro'de at vi fir' sku' være pensjonister
Et europæisk samarbejde gør os snart til avlsturister
Tyskland, Frankrig, vi ska' mange steder hen
Før vi ved det, ja, så starter flyttecirkuset op igen!