

HUS-FORBI-SÆLGEREN.

Mel.: Admiralens vise, tekst: Birgitte Jacobsen

1.

Som grøn konfirmand blev jeg af min far
sat på porten – men jeg var dog 'køreklar' -
Jeg mente selv, jeg var en farlig karl,
men jeg trådte på den helt forkerte fodpedal!

*Kor: Men han trådte på den helt forkerte
fodpedal*

For ofte så satte jeg alt på et bræt,
Og jeg tænkte ikke meget over lov og ret
*Kor: For ofte så satte han alt på et bræt,
og han tænkte ikke meget over lov og ret*

2.

Jeg blev dog klar til at ta' en tørn
og fik osse familier og hjem og børn,
men som familiefar var jeg ingen 'ørn',
så børnenes mødre satte stolen for dør'n,
kor: så børnenes mødre satte stolen for dør'n

Og en dag så stod jeg uden hjem og job,
Og jeg aned' ikke, hvad jeg skulle stille op!
*Kor: Ja, en dag så stod han uden hjem og job,
Og han aned' ikke, hvad han skulle stille op.*

3.

Min nedtur ville ingen ende ta'
Så jeg trøstede' mig med flasken hver en'ste dag,
men alkoholen er en farlig ven,
for den vil have førsteplads igen og igen,
kor: ja, for den vil have førsteplads igen og igen

den er næsten umulig at ryste af,
men måske så kan jeg gøre det en skønne dag!
*Kor: den er næsten umulig at ryste af,
men måske så kan han gøre det en skønne dag!*

4.

Efter mange år uden mål og med
så befinder jeg mig nu på et lidt bedre sted,
at sælge HUS FORBI kan måske synes tungt,
men det gi'r mig alligevel et udgangspunkt!

*Kor: men det giver ham alligevel et
udgangspunkt*

Det er også rart at kunne tjene lidt,
at være helt på røven, det er ikke fedt!
*kor: det er også rart at kunne tjene lidt,
for at være helt på røven, det er ikke fedt*

5.

Men gudskelov er det ikke kun mig,
for også politikerne dummer sig!
man hører jo næsten hver en'ste dag,
om hvordan en minister har en pinlig sag!

*Kor: om hvordan en minister har en pinlig
sag.*

Ja, bommerter, dem er der masser af,
man må tage sig til hovedet hver en'ste dag!
*Kor: ja, bommerter, dem er der masser af,
man må tage sig til hovedet hver en'ste dag.*

6.

Så selv for dem, der har svunget sig op
til 'vort samfunds stiges allerhøjeste top'
er der mange fælder, der kan bringe til fald,
så jeg stiller mig tilfreds nu med mit
sælgerkald!

*Kor: så han stiller sig tilfreds nu med sit
sælgerkald*

Og man ved jo aldrig, hvordan det kan gå...
.....

måske ender jeg med kors og bånd og
stjerner på!
*kor: nej, man ved jo aldrig, hvordan det kan
gå, måske ender han med kors og bånd og
stjerner på!*