

I SKOVEN - AFSLUTNINGSDUMMER:

(Der indfinder sig en rolig stemning. Lidt fugle, der kvidrer. Lyden af en frisk og dejlig vind/brise. Teltet er omringet af skov. Der er muligvis billeder af skoven i baggrunden.)

Medvirkende:

Lisbet Dahl.

Ulf Pilgaard.

Niels Ellegaard.

Carsten Svendsen.

Mille Lehfeldt.

Her i skovens stille ro
er der plads til alt kan gro.
Man ka' tænke dybe tanker
vær' alene eller sam' med andre.

Der' en stor rummelighed
hvilket skaber indre fred.
Der er meget godt man ka' sig'
For det er skoven som vi godt ka' li'.

Der er kogler
Der er mos
Der er Gran og Eg og Bøg
Det er nog'd vi lægger mærke til
hver gang vi er på besøg
Der er luft og
Der er vand
Der er mudder, sjap og sand.

Det' utroligt hvad en skov den kan
Her i det ganske danske land.

Du ka' finde nogle dyr
Når det er mørkt og det gry'r.
Se op, på den smukke himmel
og dreje rundt til du bliver svimmel.

Man ka' osse' slappe af
Nyd en skøn og solrig dag.
Der er fyldt med muligheder
Når det er skovbunden man betræder.

Der er blade
Der er bark
Der er frøer, der sir' "Quark"
Der er alt hvad du ka' finde
Ja, selv en edderkop, der kan spinde.
Der er varme
Der er vind
Elsk det! Tag det hele ind.
Det' utroligt hvad en skov den kan
Her i det ganske danske land.

Mærk skovens energi
Træk vejret - tæl til 10
så tror vi, vi har ret i
Skoven kan vi alle li'.

Kom i skov'n
til næste år
vi vil nyde den med jer
og det tror vi I forstår
her i den dejlige atmosfære.
Så tak for alt den kærlighed
og glæde I besidder
og så ses vi næste år,
til helt nye tider.

Skrevet af: Andreas Hermansen.