

Fra: Media Madness v/ Ann Mariager <mediamadness@mail.dk>

Sendt: 4. marts 2020 14:58

Til: Merete Thorøe <merete@circusrevyen.dk>; Jytte Shapley, Cirkusrevyen <jytteshapley@gmail.com>; Lisbet Dahl <lisbet.dahl@hotmail.com>

Emne: Tak for sidst. Ideer

Kære Lisbet, Jytte og Merete,

1000 tak for sidst – det var så hyggeligt, og suk, hvor er det et skønt sted at være.

Håber, du er kommet på højkant, Lisbet.

Jeg har et par ideer:

1) "Se dog op og lyt!" (skal nok finde en mere catchy titel) – Et nummer med både spillere og dansere, havde jeg forestillet mig. En satire over, at vi helt er holdt op med at se os omkring, holdt op med at kigge, glo ud i luften og bemærke, hvad der sker omkring os. Alle går eller sidder ned og glor i deres telefoner. Eller osse går de med et par små høretelefoner og snakker ud i luften, som om de var tossede. Eller lytter til musik, så de overhovedet ikke ænses, hvad der sker omkring dem. Det er den der klaustrofobiske, lukkede, selvtilstrækkelige boble, vi moderne mennesker render rundt i nu, som teksten skal prikke hul på. Vi bliver tonset til med så meget information, at folk bliver bimse af det. Man kan ligefrem gå på afvænningskurser.

Jeg forestiller mig en vise til fx Ulf eller Lisbet. Og så danserne, der vimser rundt på scenen med blikket stift rettet på deres mobiler / jappende ligegyldigheder ud i luften /

Af en eller anden møstisk grund tænker jeg på det maleri, som den belgiske Magritte har lavet med en masse mænd, der regner ned fra himlen. Altså noget med, at Ulf/Lisbet er iført trenchcoats og blød hat, og det er danserne også. Altså, sådan lidt et strejf af noget surrealistisk.

2) "Man kan se det på håret" - Jeg har også en idé, som jeg faktisk præsenterede sidste år, men som jeg ikke fik skrevet (fordi jeg havde travlt med "Modne damer i morgenkåbe"). Det er den med frisøren, der har stor, udenrigspolitisk indsigt. Hun kan simpelthen se på håret, hvad for en slags politisk leder, der gemmer sig. Under Donald Trump og hans sære frisure. Under Boris Johnson, hvis hår også er en

besynderlig omgang garn. Og så kunne man lave et helt galleri af politikere med skørt hår, mænd og kvinder – Margaret Thatcher, Khadaffi, Mussolini – etc. Tænk, hvis deres mødre havde lært dem at bruge en kam.

Vi talte sidste år om, at det kunne være en figur, revyens egen frisør, der kommer ind med et lille rullebord med parykker på, hårnåle, spray etc, og så giver sin mening til kende, råt for usødet.

Begge dele kan være sange, men også monolog/dialog.

Jeg har en aftale med et par kolleger om at stikke hovederne sammen i løbet af kort tid og hjerne på ideer til revyen. Så kommer der muligvis en idé eller to ud af det, som jeg sender til jer.

Kh

Ann

Media Madness v/Ann Mariager
Journalist, forfatter, foredragsholder
Vognmagergade 10, 1.
1120 København K.
Tlf.: 3053 9101

www.annmariager.dk // Foredrag: www.foredragslisten.dk // Modne damer i morgenkåbe:
www.landsteatret.dk