

Fra: Ulla Fredenslund <info@ullafredenslund.dk>

Sendt: 21. januar 2020 08:43

Til: Billetkontoret Cirkusrevyen <billet@cirkusrevyen.dk>

Emne: Forslag til en sketch: Kodehelvede!

Hej Cirkusrevyen!

Jeg sender et forslag til en sketch til cirkusrevyen 2020.

Kodehelvede

En mand er død og står overfor Gud:

Gud: "Nååe..., hvad står så klarest i erindringen fra dit liv på den smukke planet Jorden?" (Gud er afslappet og typisk karikeret, klædt i hvid kjortel og langt hvidt skæg)

Manden: "Kodehelvedet!!!

...til mobiltelefonen, e-mailbox, e-boks, telefonboks, Icloud, benzinkort, bibliotek kort, facebook, pinterest, brobizz, telefonitis, bankboks, døgnboks, pin-kode, puk-kode, kommode, nem-id....

Jeg er fuldstændig udmattet - Luk mig ind!!" (i himmelen)

Gud ændrer karakter, hiver sin mobiltelefon frem, skriver en sms og siger med myndig stemme henvendt til manden: "Du modtager nu en besked med en midlertidig kode, som du bedes indtaste indenfor 2 minutter. Herefter anbefales det, at ændre koden. Koden skal bestå af minimum 8 tegn, mindst 1 lille bogstav, mindst 1 stort bogstav, mindst 1 tal, mindst 1 specialtegn.

Bemærk tegnene & ? < (større end) > (mindre end) æ ø å IKKE kan benyttes, ej heller apostrof og gåseøjne.

Grisetæer er en undtagelse. Gentag nyt kodeord!

Der kan gå op til 24 timer inden det er aktivt. Det vil dog typisk være aktivt indenfor en time.

Guds telefon ringer og han ændrer karakter og bliver normal afslappet igen. Han tager telefonen, smiler og siger henkastet til manden mens han går ud af scenen: "Hej hej, vi glæder os til at byde dig velkommen i himlen.

Manden står opgivende med hængemule :-)

Håber i kan lide sketchen.

Med de venligste hilsner

Ulla Fredenslund
Bredgade 20
7600 Struer

Tlf. 28 70 43 34