

Mit første knald!

Mel.: Kærlighed/Jeg skal til mit første bal.

Jeg skul' ha' mit første knald, og jeg følte mig klar.
Jeg var sytten og et hal', men så sagde min far:
Brian, jeg vil lige sige dig, pas på hvad du gør!
Verden er nemlig ikke, som verden var før.
Da far var ung, da var der schwung
hen over, hvad man ku' med piger.
I dag er vejen til piger blevet lidt tung.

Da jeg mødtes med min tøs var jeg vild og potent.
Men allig'vel, lidt jeg gøs – hvad ku' jeg vær bekendt?
Far had' sagt: Da han var ung og hvis at pigen var dvask
ku' man dengang, i enden, gi' pigen et klask.
Den slags, i dag, bli'r til en sag
hvis pigen hun bliver fornærmet.
Det svært at vide præcist og helt hvad man ka'.

Det at hendes mund si'r nej, men hend's øjne si'r ja,
det i hvert fald da en vej, lige efter min smag!
Men så sag' hun, da jeg gramse'd lidt, at jeg ha'd tag't fejl!
Men jeg fatter det ikke – det bare lidt fejl.
Det krænker mig! Jeg brækker mig!
Jeg mener, hvor svært kan det være?
Når nu jeg syntes, hun havde givet et praj.

Jeg på pigen er lidt lun, så jeg følte mig fram!
Tænk engang så syntes hun, at jeg blev lidt for klam!
Men da jeg så andre midler ville tage i brug,
ja så blev jeg så glad, for så sag' hun: "Me Too!"
Så tro'de jeg, at denne leg
var det, som hun allerhelst ville.
Men nej – hend's engelsk vist mere var et good-bye.

Jeg ved ikke helt hvordan, det er kommet så vidt.
Jeg syns det med hun og han, det har spillet fallit.
"Høn" og "Hen" og "Hyn" og hvad ved jeg, det er da lidt skørt,
når det blot handler om at få pigen forført!
Jeg vil med pi'er, bar' ha' lidt lir.
Det svært, for i dag bli'r der krævet
et skriftligt tilsagn, og gerne i flere kopier.