

cirkusrevyen 2020

skrevet til Ulf og Mille

(Mille går ind på scenen)

Mille: Ulf, kom lige herind på scenen til mig

ulf: Ja , jeg kommer nu, står du inde på scenen?

Mille: Ja Ulf, ellers sagde jeg det nok ikke til dig

(Ulf kommer ind på scenen optaget af sin telefon)

Ulf: så, hvad vil du?

Mille: hvad er der med dig, Du er da aldrig så optaget af din mobiltelefon, og hele dagen har du gået rundt på bakken, med hovedet nede i den skærm, hvad sker der?

Ulf: jeg har fået en smartphone, fordi min søn en dag spurgte mig, skal du ikke snart have en ny telefon?, altså du kan ikke blive ved med at rende rundt med det 80'er apparat, så jeg har fået en splinterny iphone, og den kan alt mulig smart, den kan både gå på facebook, den kan sende sms'er, den kan også ringe og den kan google

Mille: det lyder sørme moderne, kan du finde ud af at bruge den?

Ulf: jajaja, jeg kan finde ud af det hele, det kunne jeg faktisk allerede den dag jeg købte den, det var som om at jeg var skabt til den

Mille: det var da godt, så er jeg en anden snak hvad angår mobiltelefoner, jeg har en gammel nokia fra 2005

(Mille tager en gammel nokia op fra lommen)

Ulf: hold da kæft, jeg troede ikke du gad at bruge sådan noget gammelt lort

Mille: jamen Ulf, jeg har ikke brug for mere, jeg skal skrive sms'er, og ringe, og det kan den her

Ulf: du er da ung, skal du ikke bruge facebook, instagram, snapchat, og alt det nyeste nye, jeg troede ikke du kunne leve uden alt det der

Mille: nej, som sagt har jeg ikke brug for mere, den fungerer så ganske udmærket, den er skide go den nokia

(Mille forlader scenen)

Ulf: hold kæft, Mille bruger sådan noget oldgammelt elektronik, der er da ikke nogen idag der ved hvordan man betjener sådan noget gammelt lort, hvorfor har jeg på næsten 80 år sådan noget moderne noget og så har Mille på 40 sådan noget gammelt lort

Ulf forlader scenen og nummeret slutter