

Fra: Heydi Baltzer <heidi-ba1@hotmail.com>

Sendt: 6. august 2019 19:08

Til: Billetkontoret Cirkusrevyen <billet@cirkusrevyen.dk>

Emne: Et muligt oplæg til en sjov sang.

Kære Cirkusrevy 😊

Vi tillader os at fremsende en ide til

Et mulig oplæg til en sjov sang, som vi håber i måske vil gøre brug af 😊😊

Håber at i vil tage godt imod den og meget gerne give besked om i vil bruge den tak.

Med venlig hilsen Thomas Wagner og Heydi Baltzer

Titel: Rasmus på Risten.

Tekstforfatter: Thomas Wagner

Melodi: Manden på Risten.

1. Her står jeg på pladsen og kigger,

mens betuttet jeg ser mig om,

en due er eneste selskab,

ellers så er den gabende tom,

før så var der brændende biler,

imens eder og trusler fløj,

ak nu er det eneste der ryger,

når min fotograf tar en smøg.

før skulle jeg blot sige "muslimer,

de prutter og ligner en kø",

så ringe`d godaften Danmark, og BT samt tv2.

nu står der en spritter og kigger,

og festen den er forbi.

de fleste parti folk er smuttet,

og stram kurs en parodi,

på youtube fik jeg,

en status og mange en fan.

nu er det nedtur

for mig rasmus paludan.

2. jeg står her og føler mig svigtet.

hvad hjælper en demonstration ?

hvor hadet det rigtig sku flamme ?

såænge der ik kommer nogen.

koranen den gider ik brænde.

succesen den går på held.

de pølser og bacon jeg købte,

dem må jeg nu spise selv.

jeg skulle ha været i tinget,

men folk er nogen troløse svin.

nu står jeg alene på pladsen,

og føler mig rent til grin.

min lighter den gider ik tænde,

mit grill kul er blevet vådt.

min drøm om at blive en fuhrer,

kan være i en jødisk kalot.

før ku jeg tænde, et bål i hver kvinde og mand.

nu er der slukket, for mig Rasmus Paludan.

Thomas Wagner & Heydi Baltzer 2019 :)