

BØRNENES STATS MINISTER

Af Lene P.

(Mette Frederiksen kommer ind i sit sædvanlige "damejakkesæt" med skjorte, høje hæle og knold i nakken. Men da hun begynder at tale – så snakker og gestikulerer hun som et barn. Skifter hun tøj?..har hun noget andet på indenunder? Snor tyggegummi om sin finger? Hopper i hinkerude?)

DAV med jer! Jeg hedder Mette!

– hva' hedder I?

Ej, jeg kan slet ikke lære alle de navne – I er vist alt for mange!

Jeg kan ellers godt tælle til 90 -

Og jeg kan rigtig godt li' at kende andre folks navne!

Er der nogen her, der hedder Arne? Hænderne op –

Der hvor jeg arbejder, er det er rigtig fint navn, som vi tit snakker om ja –

Mit arbejde, det er i Folketinget!

Er det ikke bare et fedt navn – Folketinget?

(Synger:)

"Folketinge-later,

partisoldater,

hele parlamentet drejer om

Nu er klokken blevet mange

nu må jeg se at komme hjem

Ellers bli'r Martin Rossen bange

hele parlamentet hjem i seng!"

Ej – det var bare for sjov!

Mit arbejde – det er at være statsminister!

Børnenes statsminister!

Hvad er en statsminister?

– det er hende, der bestemmer – i hele landet!

Det er SÅ sejt! Syn's I ikk'?

Så jeg er ligesom en ekstra mor for alle børn og mennesker i Danmark.

På mit arbejde er vi 180 voksne, der skal være gode venner:

179 er valgt af ALLE mennesker her i landet – og så én mere:

Han hedder Martin!

179 + 1. Det giver 180!

Puh ha – det var nogen store, svære tal, hva'?

Martin – det er min rigtig go’este gamle’ste ven.
Måske har I også en bedste ven i hele verden?
Nu skal jeg fortælle en hemmelighed – Hyss!:
I virkeligheden, så er vi TO, der er børnenes statsminister: Mig og Martin.
Ej – det var vist ikke en rigtig hemmelighed alligevel...Ik’ når folk godt ved det i
forvejen...
øv bøv...

På mit arbejde er der også andre, der gerne vil være med i legegruppen.
Der er én, der hedder Pia. Hun er sød. Hende vil jeg godt lege med! Hun har sådan
noget sjovt hår, der stritter lige op i luften.
Så er også én, der hedder Pernille. Hun er da også meget sød – selvom hun godt kan
være lidt sur og skrap nogen gange.
Så er der Morten. Han går med rullekrave!
Man ved aldrig rigtig, hvem han helst vil lege med!
Og SÅ er der også én, der hedder Jacob...

*“øv bøv Ellemann
sure tær i saftevand”*

Nej FY Mette!
Nu var jeg vist lidt slem –
For man må ikke drille hinanden eller kalde hinanden sådan noget.
Der er også nogle gange, at ANDRE voksne mennesker driller os, der arbejder inde i
dét der Folketing
og ved I hvad?
Så kalder de det for “en børnehave!”
Så bliver vi alle sammen LIDT kede af det.
Men så tænker vi bare: Pyt med det. Og så leger vi bare igen, ligesom vi plejer.

*“Dét man siger
er man selv –
I kan ikke ramme os
æv bæv”*

Nu skal jeg skynde mig hjem – faktisk!
Jeg skal hjem og bage boller og vaske tøj.
Fordi – så er der nogen, som fotograferer mig og lægger ALLE billederne ind på
Facebook!
- for så ser det nemlig ud som om, at jeg bare er en helt almindelig børnenes
statsminister fra Aalborg a’!
Hej hej – kan I nu ha’ det godt – også dig, Arne...

*"Folketinge-later,
partisoldater,
hele parlamentet
og bummelummelum!"*