

Statsministerens spørgetime (en sang med og om Mette Frederiksen)

(Søren og Rasmus Baastrup)

Velkommen til spørgetime med jeres statsminister
Jeg håber ikke at tonen, den bliver alt for bister

Jeg blev nemlig valgt på en masse flotte visioner
Men I får ikke detaljer om, hvad det koster jer i kroner

Jeg svarer ikke rigtigt på noget at det I spørger om
Det er helt okay – for der er mange år til vælgernes dom

Da jeg blev valgt, sagde jeg, jeg var børnenes minister
Men jeg mente kun de hvide, dem der spiser medister

De andre – de brune – de sidder stadig og venter
På at komme ud af deres modtagecenter

Jeg er minister for børn – både de søde, og den værste baryl
Så længe ingen af dem finder på at søge asyl

Og nu bliver de nedslidte og gamle nok også lidt sur'
For ved valget lovede jeg, at det snart blev folk som Arnes tur

Stemte du på mig, fordi du har knoklet et liv som håndværksmand
Ja, så skal du altså lige gi' den nogle år mere for dit land

I kan nemlig få valglofter og en stor socialdemokratisk vision
Til gengæld kan i glemme alt om at gå på pension

Jeg må også skuffe alle de velhavende feminister
Der er ingen kvote i bestyrelser med den her statsminister

Ligestilling er vigtig for dem, når der er penge at vinde
Søstersolidariteten gælder vist ikke en fattig kvinde

Når forretningskvinder siger, at de ikke får nok på grund af deres køn
Tænker jeg, hvad betaler du egentlig din au pair i løn?

Så hvis I vil ha' plads ved et bestyrelsesbord
Så må I klare det selv – her er ingen kære mor

Jeg er har selv kæmpet mig til toppen
Mens mænd i Venstre er gået efter piger ved poppen

Sådan bliver det fra nu af I vort herlige land
Det skal ikke længere, styres af en mand

Nu er det er mor her, en kvinde, der er bossen
Og jeg har fået lov af manden – han hedder Martin Rossen