

## Stort og småt 1-7

*(kan deles op og sættes sammen efter behov – de kan evt. også optræde selvstændigt med nye, individuelle titler)*

Et ældre ægtepar sidder i hver sin lænestol og læser avis. Hyggelig stemning - med ironi.

--

### Stort og småt 1

Hun: Her er endnu en udtalelse fra Det Konservative Folkepartis kommuneudligningsordfører. Altså, de der nye politiker-titler er da noget jydetooseri.

Han: Tror du, de bliver aflønnet efter titlernes længde? Det skulle ikke undre mig, om Dansk Folkeparti har en udlændingefordelingsordfører...

Hun: ..og Enhedslisten en daginstitutionsopgraderingsordfører...

Han: ..og Det Radikale Venstre en det-er-vist-ved-at-være-på-tide-vi-skifter-side...igen... -ordfører.... (begge griner)

Hun: Her står tilfældigvis noget om at opgradere daginstitutionerne. Hvor er der altså ofte diskussioner om forholdene i børnehaver og skoler. Bliver de da aldrig færdige?

Han: Ja, folk bruger vanvittig meget tid på det småkravl. Jeg har aldrig brudt mig om folk, der går i små sko – og slet ikke, når de ikke kan argumentere for det...

Hun: Nej, heller ikke jeg. Og de får deres første barn senere og senere – snart er de bedsteforældre, før de får børn...

Han: Der er også meget bedre tid til at passe dem, når man er gået på pension. Og så kan man sætte barnevognen fast på rollatoren...

Hun: Tænk, jeg har ikke ét eneste minut fortrudt, at vi ikke fik børn.

Han: Jamen... kan du da slet ikke se romantikken ved ble-bæ, zombie-søvn, snotører, skole-hjem-fnidder, konfirmations-løgne, hormon-logik, diskoteks-tuderi, party-drugs, graviditets-panik – og en svigerfamilie fra Eritrea på bistand?....

Hun: (tænker sig om - pause) Næ.

Han: Neeej, vi to har gjort de rigtige valg.

Hun: Ja, det var godt, du altid stod af i Roskilde.

Han: Ja! Jae.. det var dengang...nu bliver jeg sgu nødt til at vente til Slagelse.

--

## Stort og småt 2

- Hun: Jeg kan se, at apoteket har tilbud på ørepropper; dem skal jeg huske at købe nogle af.
- Han: Hvorfor dog?
- Hun: For at jeg bedre kan sove.
- Han: Jamen sødeste Gerda, jeg har da aldrig snorket – du kan da ikke mene, at jeg pludselig er begyndt at ligge der og hale *klima-tosser* i land?!
- Hun: Næ, ikke det fjerneste.....men efter du er begyndt at tage stifttanden ud om aftenen, hvisler du i din søvn, sådan... (fløjt-pause-fløjte).....og så lister jeg lige så stille en lille-bitte øreprop ind mellem fortænderne...
- Han: Ej, du kan da ikke begynde at stoppe en øreprop i munden på mig, mens jeg sover!
- Hun: Det er overhovedet ikke noget problem, det har jeg gjort de sidste 8 måneder.... men da jeg vækkede dig i morges, var den væk.... Så jeg formoder, du har slugt den, mens du sov.
- Han: (ser først forbløffet ud, derpå tager han sig til maven) De må være meget lydabsorberende...
- Hun: ??
- Han: ...for jeg har ikke kunnet høre min mave knurre hele dagen....
- Hun: Ja, jeg håber altså ikke, det vil give dig problemer med.. du ved...
- Han: Nu synes jeg pludselig, jeg har brug for at komme ud for mig selv - det bliver sørme spændende... Men hør, hvis du alligevel skal på apoteket, kunne du så ikke købe nogle stik-piller til mig?
- Hun: Stik-piller?
- Han: (han letter lidt på den ene balde og peger) Ja, du ved, sådan nogen...
- Hun: Nåe, du mener bagbords-raketter...
- Han: Ja, netop - gerne størrelse Apollo 13.... (rejser sig op) Og apropos rumforskning, så må du have mig undskyldt – jeg øh, skal lige foretage en lydløs månelanding.

--

### Stort og småt 3

Hun: Næ, se; her er en omtale af Cirkusrevyen.

Han: Det må rigtignok være agurketid...

Hun: Ej, journalisten kalder den for jyde-revyen!... Det er da noget provins-tosseri.  
Han skriver, at flertallet af tilskuerne er midaldrende jyder!

Han: (ser ud mod publikum og misser med øjnene - der går lidt tid) Midaldrende...?  
Nej-da... det er længe siden!

--

## Stort og småt 4

- Hun: Tænk, her står, at de stadig bruger grædekoner i Iran, det er da noget tude-tosseri.
- Han: Ved du, hvad man kalder sådan en; en grædekone fra Iran?
- Hun: Nej?
- Han: En tåreperser...(begge griner)
- Hun: Sådan en kunne vi ellers godt have brugt til min grandfætters begravelse.
- Han: Var der slet ingen, der var kede af det?
- Hun: Joe, men arven var simpelthen for stor...
- Han: Ja, det er svært at fælde en tåre, når mundvigene mødes i nakken (begge smiler så bredt, som overhovedet muligt).
- Hun: Han var ellers en sjov fætter; han var børnelæge med speciale i fedmereduktion – og han havde riigeligt at lave – men så en dag opgav han det hele og begyndte at sælge juletræer. Ja, det er derfor vi kaldte ham for gran-fætter.
- Han: Min grandfætter havde speciale i hunde-allergi.
- Hun: Åh, ja, det er der mange mennesker, der lider af.
- Han: Han var nu ikke læge, men dyrelæge.
- Hun: Nå?
- Han: Ja, det var hundes allergi, han var specialist i. Tænk, den mest almindelige allergi hos pudler er marcipan-allergi...
- Hun: Tja, i Japan har de mange hunde-psykologer. Det er ganske sædvanligt for kæledyr at have iden-ti-tets-kriser... – det er sgu da hyle godnat. Åbenbart er der nogle af dem, der har et dybt ønske om at få en kønsskifteoperation...
- Han: Det tror da fa'n; hvis man havde sat sløjfer i mit hår og kaldt mig 'hun'... så ville jeg nok også være sprunget i dine nylonstrømper en gang imellem.....
- Hun: Ha-ha!
- Han: ..... især de røde...
- Hun: ??(paf)
-

## Stort og småt 5

Hun: Her er tilbud på tøj, lavet af bambus! Det er da noget øko-tosseri.

Han: Det lyder ikke så behageligt.

Hun: Tja, nu skal det jo være så økologisk det hele. I '70erne var det meget populært med alle de nye, spændende kunststoffer. Tænk, jeg havde hele to *rayon-bluser*.

Han: Ja, dem kan jeg godt huske; *de* var skønne. Jeg kaldte dem bare for *røntgen-bluser* – man kunne se lige igennem. (begge griner)

Hun: Det er lige som dine sokker – de er så slidte, at de nærmest er blevet til netstrømper.

--

## Stort og småt 6

- Hun: Åh, al den snak om CO2-udslip. Det er da noget klima-tosseri.
- Han: Ja, det er alle de der gulerodskannibaler.
- Hun: Jeg fatter simpelthen ikke, at mavegasser kan betyde så meget for miljøet - jeg har da aldrig luft i maven efter at have spist en hakkedreng. (begge griner)
- Han: Næ, så kan man bedre forstå det efter en portion luft-frikadeller.
- Hun: Ej, rent faktisk har jeg overvejet at sætte et grønt kryds til næste folketingsvalg.
- Han: (tænker sig om) Tænk, jeg har aldrig lagt mærke til, at der er farveblyanter i stemmeboksen...
- Hun: Det kunne da godt også være, man skulle overveje at lægge sine kostvaner om.
- Han: Ja. Det har jeg også besluttet mig for.
- Hun: Har du det??!! (ser meget overrasket ud)
- Han: Ja.
- Hun: Nu bliver jeg bekymret, Herbert.
- Han: Jeg har besluttet mig at holde helt op med at spise oksekød.
- Hun: Men Herbert! Er du syg?! Hvad med din mandags-mørbrad? Og din torsdags-T-bone?... Og din Lotto-million-bøf?... (hun rejser sig og tager sin mobil frem)
- Ja, er det hos lægen? Ja, det er min mand; den er helt gal. Jeg tror, det er kolesteroltallet... ja, jeg tror, det er helt i bund; han taler i vildelse....Nå, det skal være lavt, ok. Men der er noget galt; han vil pludselig ikke spise oksekød længere – tror du, at han har forelsket sig i en muslim?...Nå, det er svinekød, jamen så en inder da? Jeg er helt i vildrede. Han har ikke overrasket mig så meget, siden han kyssede med den ko i Næstved...ja....det var nabokonen - en ordentlig matrone...
- Han: Gerda skat, du behøver ikke være nervøs, jeg har det ganske udmærket.
- Hun: (tager telefonen fra øret) Er du sikker?
- Han: Ja-ja, jeg har bare besluttet at gå over til kalvekød....
- Hun: Eeej, altså Herbert, du var lige ved at give mig et slagtilfælde. Men altså kalvekød; det hjælper sgu da ikke noget!
- Han: Joe, for det er den luft, køerne har i maven, der giver så meget CO2. Så hvis man går over til at spise ungvæg, så står de ikke der og gasser så længe...

Hun: Det var da ikke helt dumt sagt...Hmm, det kunne være, jeg skulle begynde at spise flere æg....altså inden...

Han: Det var til gengæld ikke det klogeste, jeg har hørt i dag.

Hun: (tøvende) Jamen altså, flere æg, inden jeg koger dem. Det sparer da noget energi.

Han: Søde skat, med de blødkogte æg, du serverer søndag morgen, er den energi-besparelse vist fuldstændig umålelig. Man kan jo knap slå en lille-bitte top af skallen, før det vælter ud med flydende hønse-aborter!... Jeg troede faktisk, at du – i miljøets tjeneste – allerede var holdt op med at koge dem og blot ligesom lunede dem under armhulerne....!

Hun: Ej, det er da ikke så slemt, Herbert. Nå, men ok det er altså blandt andet mavegasserne, der er problemet. Min søster og svoger *har* faktisk ændret kostvaner af hensyn til CO2-udslip; de er helt holdt op med at spise surkål...

Han: (laver en grimasse) Tænk, jeg troede, det var deres gravhund, der lugtede...

Hun: Forstår du, de har ikke surkål nede i Netto, så de bliver nødt til at tage 4-hjuls trækkeren og køre helt op til købmanden i Nivå – og det er skidt for miljøet!

--

## Stort og småt 7

- Han: Nå, så blev dronningen 80 år. Hun holder sig altså godt.
- Hun: Ja, det gør hun. Gad vide, om hun nogensinde har dyrket sport?
- Han: Der var vist noget med ballet på et tidspunkt.
- Hun: (drømmende, rejser sig op) Åh, jeg kan virkelig se hende for mig... på scenen... i balletskørt... i en pirouette.....indhyllet i røg..... (begge griner)
- Han: Ja, Daisy, det lange cigaretrør... hun har altid påskønnet en go' smøg. Da kronprinsen skulle døbes, overvejede de faktisk at kalde ham Prince Cecil.
- Hun: Ha. Prins Henrik, derimod, han røg vistnok altid Kings. Men ligemeget hjalp det...
- Han: Tænk, jeg har hørt, at dronningen ryger absolut alle steder; til receptioner, til middage, i alle salonerne, på gaden – ja, hun ryger også, når de kører i bil.
- Hun: Nå, jae, og prinsgemalen røg i svinget...
- Han: Prins Joachim er vist også lidt af en røgbombe. Dengang han skulle døbes, overvejede de at kalde ham Aske...
- Hun: .....(stille) I dag ville det så passe lidt bedre på prins Henrik.....
- Han: Nå, men ballet har nu nok været hendes eneste fysiske udfoldelse. Men jeg tror faktisk, dronningen ville være rigtig god til billard.
- Hun. Hvorfor dog det?
- Han: Jo, for mens hun bruger det ene øje til – febrilsk – at lede efter næste side i nytårstalen, så bruger hun det andet til at spille 3-bande carambole.... (laver en stor trekant i luften) Wuiii, wuiii, wuiii....