

# Date mig nøgen

(Tekst: Kjeld Torbjørn)

*Sted:* TV-studie – optagelse af Date Mig Nøgen

*Personer:* 1 kvindelig studievært. 1 kvindelig fuldt påklædt gæst, Linda. 2 eller gerne flere ”nøgne” mænd i bokse bag gardin – manden yderst til højre eller venstre har et træben.

*OBS:* Gerne flere bokse som i tv-programmet – hvis der er mænd nok. Gardinerne skal være rullet ned, og når de hæves, ser man kun bare ben og fødder. Måske programmets kendingsmelodi i starten

Linda er 50-60 år, lidt usmart og firkantet, lidt gammeldags og ufikst klædt, der er åbenlyse problemer med både frisur og tandsæt. Sprogligt er hun meget kontant og grov.

-----

**TV-Værten:** ...Og aftenens første modige deltager er Linda Brådsø fra Danmarks største fiskerihavn – nemlig Skagen. Velkommen til Date Mig Nøgen, Linda. Om lidt skal du se nogle nøgne mænd – og vi starter i bunden. Nej, hvor lød det dumt – haha. Men vi starter med at lade dig se fødder, ben og den nederste del af kroppen – og så efterhånden ruller gardinet op og vise dig alle herlighederne. Er du klar til dét, Linda.

**Linda nikker ivrigt**

Sig mig Linda, hvad går sådan Skagen-pige mest efter, når du om lidt skal vælge den mand, du vil date?

**Linda:** Jeg går helt klart efter, at han skal være færing.

**Værten (forvirret):** En færing, siger du? Altså en mand fra Færøerne? Jeg tror ikke, jeg er helt med.

**Linda:** For det skyld, at det altid er færingerne, der har de største trawlere – og det er osse dem, der har de største fangst-kvoter. Mere er der ikke og sige om dét.

**Værten:** Har jeg forstået det rigtigt, Linda? Du går helt klart efter, hvor der er penge?

**Linda:** Jeps. Men jeg gider ikke noget med noget færøsk folkedans. To skridt frem og ét tilbage – det er fandeme for sygt!

**Værten:** Men hvorfor finder du så ikke bare en færøsk kvote-konge hjemme i Skagen? Hvorfor vil du gerne se dine dating-emner nøgne?

**Linda:** For det skyld, at så har jeg da set dem nogen lunde renvaskede og ikke alt for ulækre – bare den her ene gang. Jeg regner ikke med, at det kommer til og ske fremover - ikke hvis

de skal ud og fiske.... Og fiske, det skal ham, jeg vælger – ellers er der lukket i stue-etagen hos Linda. Basta!

**Værten:** Har du allerede gjort dig tanker om, hvor du vil på dating – og det bliver jo så med alt tøjet på?

**Linda:** Jeps, det skal være nede i Havnegrillen. For det skyld, at de har no'en helvedes store frankfurter-pølser – og dem håber jeg, at en eller anden måske ku' blive inspireret af...

**Værten:** Nu skal du jo senere.... når du har valgt din date, så skal du jo selv smide alt tøjet. Hvad synes du egentlig er dinæh.... Hvad er du selv mest tilfreds med ved din egen krop?

**Linda (tænker kort):** Det er nok, at jeg ikke har skede-svamp! (**Kort pause**) Så vidt jeg ved.

**Værten (lettere befippet):** Jeg tror, vi skal komme i gang – lad os se den nederste del ad d'herrer.

*Gardinet/gardinerne hæves, og man se en eller flere mande-ben fra knæet og ned. En af mændene har et træben ligesom sørøvere.*

**Værten (nervøst):** Nådada, om de er kvote-konger fra Nordatlanten, det ved jeg ikke – men én af dem ser da ud til næsten og være sørøver. Der er vist ikke megen risiko for folkedans med sådan en rundstok. Hvad siger du, Linda?

**Linda (surt):** Jeg siger, at så er der pejse-brænde til det meste af en vinter-aften.

**Værten:** Skal vi have gardinet lidt længere op? Ku' du tænke dig og se lidt mere?

**Linda:** Nej ellers tak – det ku' jeg ikke.

**Værten:** Hvaaad? Vil du ikke se mere? Jam....

**Linda (vredt):** Nej tak – jeg har allerede set rigeligt. (**Træder et skridt eller to frem**) Er det dig, Lauritz? (**Intet svar**) Så svar mig dog menneske – er det dig Lauritz (**nogle halvkvalte lyde bag gardinet**) Det er sgu Lauritz, jeg kan genkende hans åndssvage kvæbben. Hvad fanden bilder du dig ind, din halv-hjerne – står og viser det hele frem i fjernsynet og gør dig til for fremmede damer – jeg skal den onde lyneme gi' dig fremmed dame, skal jeg – vil du så se og skrubbe ud og få din Skagen-habit på igen - og få så pakket din latterlige parodi på en svaber væk (**gardinet falder hurtigt ned og skjuler manden – man hører lyden af træbenet, og skimter ham løbe**) Det dumme svin (**vender sig mod værten**) – han sagde, han sku på kroen og spille Mousel med Slask-Orla og Peter Makrel og no'n flere. Tænk, hvis jeg ikke havde opdaget, at det var ham... så ku' jeg ha' risikeret og vælge min egen mand til en nøgen-date!!!

**Værten (*lidt ude af fatning*):** Hvordan opdagede du, at det var din mand? Nej, undskyld, der var vist et dumt spø.....

**Linda (*ser på værten, som var denne åndssvag*):** Ja, hvordan tror du? Det var sgu da nemt nok – Lauritz han har altid haft så'n en ulækker ligtorn på sin lilletå.

- 0 -