

# Tog til tiden

Tekst: Mads Keiser, Cirkusrevyen 2020

---

*Ide: En kvinders venter på toget, der er forsinket. I frustration begynder hun - i en indre monolog som høres over anlægget - at love Gud det ene og det andet... Bare han sørger for at toget kommer.*

---

*Lisbet står og venter på toget sammen med 3-4 andre rejsende. En højtaler, et skilt eller lignende antyder tog-perron.*

DSB-højtaleren: Ding-ding-ding. Vi har i øjeblikket store forsinkelser på Kystbanen. DSB kan på nuværende tidspunkt ikke meddele, hvornår togene kører igen.

*Lisbets indre stemme høres.*

Lisbet (*indre*): Ahrrr, for pokker da... Ikke igen! Det er jo hver dag. (*Slår frustreret ud med armene og himler*) Rolig. Rooolig, Lisbet, husk hvad lægen siger. Dit blodtryk har bedst af, du ikke hidser dig op... (*Hidser sig op*) MEN DET ER FANEMAR SVÆRT, NÅR DET SKIDE TOG....

Lisbet (*højt*): Rolig, Lisbet, blodtryk, roligt....

Lisbet (*indre igen*): Hov! Talte du lige højt? (*Kigger rundt på de andre ventende, der kigger forundret på hende*) Igen? Nu må det altså holde op! Folk tror sgu, du er fuldstændig bims.

Slap af. Og smil. (*Smiler lidt for meget*) Smil naturligt. (*Smiler endnu mere*) Naturligt, blev der sagt! Du ligner en vanvittig. Gør dog noget normalt... et eller andet...

*Lisbet gør forskelligt (så meget det nu kan bære) for at virke normal. F. eks.: Nynner "afslappet", prøver at fløjte uden at få ordentlig lyd, står akavet, tager et lille danse-trin, laver pistolfingre, finder en karamel i lommen og pakker den ud på en gnidret måde osv. Måske høres Lisbets indre stemme løbende: "Fløjt lidt... Stå afslappet..."*

*De andre rejsende holde stjålent øje med hende.*

Lisbet (*indre igen*): Stop dog, gakkalak-dame! Du ryger sguda direkte på den lukkede!!

Men hellere det end at stå her og vente på det åndsbollede tog!  
Kom nu... Kom nu, åh, kære Gud, send nu det tog, så lover  
jeg... et eller andet.

*(Kigger lidt op)* Ja, Gud, eller hvem der nu har vagten... Det er  
jo ikke så tit, vi taler sammen, men jeg har virkelig travlt. Hvis  
du sender toget nu, så lover jeg... øh, så lover jeg... hvad?  
Hmmm...  
At være sød! Sød?! Det er nok lidt vagt. Glem det.

Vent, jeg har det! Fitness! Hallo Gud, det er mig, Lisbet, igen.  
Her er et godt tilbud; Hvis du sørger for at toget kommer nu, så  
lover jeg at bruge mit fitnessabonnement tre gange om ugen...  
øh, eller måske én gang om ugen... Eller tit... I hverfald oftere  
end jeg gør nu...

Lad nu være med at lyve, Lisbet! Det kommer jo ikke til at ske.  
Hmmm... Jeg ku' måske begynde at løbetræne lidt?  
*(Slår sig på panden a la "Helt bims".)*

Hov, jeg har det! Knibeøvelser! Der var den! Det er god motion -  
og godt for mange ting. Sådan lige stramme bardunerne på det  
gamle cirkustelt. Ikke dårligt, ikke dårligt.

Gud, prøv lige at høre; Hvis du sender det tog nu, så lover jeg at  
lave knibeøvelser hver dag.  
Og for at vise at jeg mener det, så begynder jeg nu! Du sender to-  
get, Gud, jeg kniber løs.

Kom så, knib! *(Ser fåret ud)* Kniiiiib! *(Ser endnu mere fåret ud)*  
Kiiiiiiiiiiiiib! Hvad pokker, sker der noget? Er det overhoved  
det rigtige sted? Kniiiiiiiiib!

Åhhhh, kom nu, med det tog, for fanden! Kære Vorherre, jeg lo-  
ver hvad som helst: *(NB: Følgende er bare bud.)* Spise broccoli,  
bruge tandtråd, finde ud af, hvor Syrien ligger, blive veganer,  
tage FCK alvorligt, fjerne make up hver aften, ikke klippe negle i  
sofaen, huske Ulfs fødselsdag. Farve mit hår rødt *(laver en gri-  
masse)*... rødere! Jeg lover, jeg lover, jeg lover, jeg... *(afbrydes)*

Højtaleren: Ding-ding-ding. Toget ankommer til perronen om få øjeblikke.

*Evt: Lyden af tog der nærmer sig*

Lisbet (*højt*) : Haha! Glem hvad jeg lovede, Gud, nu er toget her. Problemet løste sgu sig selv. Vi tales ved. Hej med dig!

.....