

Svinet skal dø

Ide: Forvekslings-sketch, hvor en mand taler om vildsvin, mens hans kone tror, at de taler om indvandrere, der kommer over grænsen fra Tyskland.

Medvirkende: 2 - En jæger og hans kone

Jæger pudser sit gevær for at gøre klar til at gå på jagt.

Jæger:

Et vildtsvinehegn! Har man hørt noget så åndsvagt. Politikere! Et statsfinansieret kolonihavestakit. Idioter! Vildsvin kan hoppe, kære politikere. Ja, de kan. Vildsvin kan svømme, ja, de kan. De kan fanme også finde gå uden om et hegn. Næ, der skal andre metoder til.

Tager ladegreb og råber

Mutter, jeg går på jagt.

Ind kommer konen

Konen:

Jamen, Gudmund. Det er da ikke buksesæson endnu. Det har vi da talt om.

Jæger:

Jeg skal ikke jage bukke, jeg skal skyde svin.

Konen:

Åh nej, ikke socialdemokrater igen, Gudmund?

Jæger:

Nej, nej, de udrydder sig selv. Vi skal have stoppet de svin, der kommer over grænsen.

Konen:

Tyskerne? Nej, nu må du glemme...

Jægeren;

Nej, nej, nej, ikke tyskere. Svin. De lede, snavsede, sorte svin, der vandrer til Tyskland for at komme op til os. De skal væk. Nu.

Konen:

Jamen, lad nu myndighederne, Gudmund

Jæger:

Nej, de er for dumme. For de svin er snu. De skal pløkkes i det fri.

Konen:

Nej, det må du ikke. Jeg vil ikke have det. De flygter jo fra nød og elendighed.

Jæger:

Sludder. De roder i vores skraldespande og skider på rasteplasserne. De spreder pest, siger jeg dig.

Konen:

Du skal ikke tale sådan. De er Guds skabninger.

Jæger:

Nå, men så kan de glæde sig til snart at møde deres Skaber – *checker sigtet på riflen*.

Konen:

Du er et uhyre. Tænk, hvad de kan bidrage med. Mangfoldighed, Gudmund, nyt blod – nye horisonter.

Jæger:

Hvad taler du om. De truer vores eksistens. Er du klar over: Hvis kineserne opdager, at vi huser de syge svin, så stopper de importen. Det vil koste milliarder!

Konen:

Jamen, kineserne, de skulle da nødig tale. De er da selv syge.

Jæger:

Jo, jo, men de er da ikke svin?

Konen:

Åh, de spytter, spiser grimt, prutter og bøvser.

Jæger:

Sludder, og de er også alt for langt væk.

Konen:

Tænk, hvis vi aldrig havde haft vandring over grænsen. Danmark havde ikke været verdens lykkeligste land. De siger, at selv Egtved-pigen kom over grænsen.

Jæger:

Hun var da heller ikke et svin, højst lidt behåret. Det var piger dengang. Hold nu op. Jeg er gået.

Konen:

Gudmund, jeg beder dig. Danmark er et rigt samfund. Vi skal kunne rumme dem.

Jæger

OK. Ok. Så jeg skyder jeg kun ét svin i dag. Vær klar ved middagstid. Så du skal lave en sø af brun sovs, masser af nye kartofler, og husk ribsgeleé.

Konen:

Ribs?

Jæger:

Ja, vildsvin skal have ribsgele. Det har jeg altid sagt.

og går

Konen:

Vildsvin?

Kigger flovt ned - og råber efter ham

Du får det selv, Gudmund!