

VI OVERTAGER

(En tekst til inden startnummeret.)

Medvirkende:

Mille Lehfeldt.

Carsten Svendsen.

James Price.

Lisbet Dahl.

Ulf Pilgaard.

Niels Ellegaard.

(Mille kommer stille ind på forscenen.)

Mille: *(Hviskende)* Carsten... Carsten...

(Carsten kommer karikeret listende ind fra den anden side af forscenen. Han kigger sig meget nervøst rundt)

Carsten: Jeg er her.

Mille: Hvor?

Carsten: Her.

(Mille får øje på Carsten.)

Mille: Hvad laver du?

Carsten: Jeg kommer stille og roligt ind som du har bedt mig om.

Mille: Ja okay. Kom nu bare herover.

(Carsten gå stadigvæk stille og listende.)

Mille: Kom nu... Carsten!

Carsten: Jaja. Men jeg er sguda nervøs.

Mille: Der er ikke noget at være nervøs over.

Carsten: Jeg ved altså ikke helt om jeg har lyst alligevel.

Mille: Selvfølgelig har du det. Hvis vi skal overtage revyen, så er det nu vi skal gøre det. Er du med?

(Carsten kigger meget rundt.)

Mille: Carsten! Kig på mig.

(Carsten kigger på Mille.)

Mille: Er du...

(Carsten vender og kigger rundt igen.)

Mille: ...med? *(Slår Carsten.)* Carsten!

Carsten: Av! Jaja... Jeg skal nok.

Mille: Godt. Nu overtager vi revyen. De unge skal ind og de gamle skal ud. Ulf har allerede sagt han stopper. Så mangler vi at få Lisbet ud.

Carsten: Hvad hvis nu de kommer.

Mille: Hold nu op, Carsten. Vi ville kunne nå at spille hele revyen før de har fået deres gamle kroppe slæbt herop på scenen. De sidder nok og drikker kaffe og spise gåsebryst lige nu.

(Der kommer en mumlende lyd. Lyder næsten som "Hjælp".)

Carsten: Schy...! Hvad var det?

Mille: Det ved jeg ikke.

(Lyden gentager sig.)

Carsten: Der var den igen! Den kommer herover fra.

(Carsten går hen mod gulv lemmen.)

Mille: Nå... Det er bare...

(James kører op fra gulv lemmen, hvor han sidder bundet på hænderne og med en "pakke smør" i munden.)

Carsten: Hvad har du gjort ved James?

Mille: Jeg blev jo nødt til at binde ham fast, så han var her, når vi skulle bruge ham til at spille.

Carsten: Han kan da ikke spille sådan der. Og hvad er det du har proppet i munden på ham.

Mille: Det er bare en pakke smør. Hvad? Har du ikke set hans madprogrammer. Snakker sgu ikke om andet. Kom James. Du skal over og spille.

(James nikker "nej" med hovedet.)

Mille: Jo, kom så.

(James nikker stadig "nej".)

Mille: Nå, men så må vi bære ham derover.

Carsten: Ej, er du nu sikker på det her.

Mille: Hold nu mund, Carsten.

(Carsten & Mille tager fat om James. Men de kan ikke bære ham.)

Mille: Hvorfor skal du også spise så meget mad.

Carsten: Jeg har fået en sandwich i dag.

Mille: Sguda ikke dig. Ham.

Carsten: Det er da også svært for ham, når du propper ham med smør.

Mille: 1, 2, 3 og... nu.

(De får James op fra gulvet og "slæber" (Med James egen hjælp.) hen ad scenen mod orkester siden. De når til næste lem i gulvet.)

Carsten: Hvad hvis nu de hører os?

(Lisbet kommer ind fra den anden side.)

Mille: Nu stopper du, Carsten. Lisbet bruger høreapparater. Hun kan ikke høre en skid.

Lisbet: Jo... Hvis man tænder for dem, hører man faktisk udemærket.

(Carsten & Mille bliver forskrækkede. De "taber" James ned i gulv lemmen. (Selvfølgelig koordineret med lemmen kører James ned under scenen.))

(Lisbet, Mille & Carsten samles rundt om gulv lemmen.)

Carsten: Åhhh...Nej... Åhhh...Nej! *(Carsten er panisk.)*

Mille: Skete der noget? James!

Lisbet: James! Er du okay... James.

Lisbet: Se nu hvad I har gjort.

Carsten: Det var ikke mig. Det var Mille.

Mille: Hvad! Han faldt sguda selv.

(De begynder at stå og diskutere. Ulf kommer ind.)

Ulf: Hvad foregår der?

Lisbet: Carsten og Mille har smidt James ned under scenen.

Ulf: Af hvad for noget.

Carsten: Det var Mille.

Mille: Nu stopper du.

(Ulf kigger ned i gulv lemmen.)

Ulf: I har jo ødelagt hele revyen.

Carsten: Ja, Mille har ødelagt den.

Mille: Hold så din mund!

(De begynder alle at stå og diskutere igen. Det er et rent kaos, som publikum ser på. I kan tage det så langt ud I vil.)

(Niels kommer ind.)

Niels: Hvad sker der?

Lisbet: Carsten & Mille har ødelagt hele revyen, det er hvad der sker.

Carsten: Mille har ødelagt den.

Mille: Hold nu kæft Carsten!

(Carsten løber ud. Mille Løber efter.)

Lisbet: Jeg hader når nye unge kræfter, tror de kan komme og overtage det hele.

Ulf: Unge mennesker... Fy for helvede siger jeg bare! Godt man ikke er det længere.

Niels: Ja, Godt man ikke er det. Hellere gammel og vis end ung og..... Ja.... Det ved jeg sgu ikke lige.

(James Price råber nede fra kælderen: "Hjælp!".)

Lisbet: Gud ja! James! Vi kommer nu!

(De løber alle sammen ud.)

(Musikken starter og James kommer muligvis op ad gulv lemmen og klar til startnummer.)

Skrevet af: Andreas Hermansen.